

Jaargang 11 nummer 38
juli 2023

DE MANTEL





Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 Pastor Henk Janssen
- 5 Van het parochiebestuur
- 6 Uit de parochie
- 7 Van de geloofsgemeenschappen
- 8 Liturgische kalender
- 13 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 14 De parochie uit
- 15 Familiepastoraat
- 16 De Mantel in beeld



Redactie

De zomer is dé tijd voor bezinning. Even loskomen van je dagelijkse routine en werkzaamheden. Om te kunnen vertragen en bezinnen. Om de balans op te maken van wat er nou eigenlijk is gebeurd en wat dat voor jou betekent in je leven. Zodat je na de zomerperiode met hernieuwde focus en energie aan de slag kunt gaan. En je oude patronen achter je kunt laten en nog scherper weet waar je voor wilt gaan.

Volgens de Van Dale betekent 'bezinnen': nadenken, iets overdenken of van gedachten veranderen. Google geeft daarnaast veel synoniemen voor het woord bezinnen: afwegen, beraden, bespiegelen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken... Een bijzonder rijtje woorden. Bezinnen is dat ook echt allemaal. Hoe vaak nemen wij de tijd om dit te doen?

Ik niet zo vaak, gewoon omdat we dat vroeger niet meegekregen hebben. Ik weet intussen wel dat het zeker een goede gewoonte is. Even stilstaan en niet meegaan in de waan van de dag. Een gedicht lezen, muziek luisteren en nadenken over de weg die je wilt gaan. Eigenlijk moet ik het vaker doen. Ik ga eens aan de slag om wat teksten en gedichten te zoeken die me daarbij kunnen helpen.

Wat ook helpt is de plaats waar ik vrijwilligerswerk mag doen: het klooster van Sint Agatha. De stilte en rust die van deze prachtige locatie uitgaan doen me goed. Ik ga in ieder geval deze zomer elke week een keer de tuin in om stil te staan bij de geschiedenis ervan en bij de lessen die ik er kan leren: dankbaarheid en aandacht voor een ander, ver weg of dichtbij. Laat ik daar deze zomer maar eens mee beginnen.

De redactie wenst u een fijne zomer toe.



Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie Heilige Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook:

Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen



Toe aan vakantie?

De laatste weken op weg naar de schoolvakanties zijn voor mij vaak drukke weken. Zowel in de parochie als op het bisdom moet er dan nog veel gedaan worden. Vergaderingen en activiteiten die nog vóór de vakantie moeten gebeuren, vakantieborrels en - BBQ's. Nog snel even zorgen dat we het vóór de vakantie regelen. Als ik het zo om mij heen hoor en zie, ben ik niet de enige die nog drukke weken heeft. Leerkrachten hoor ik diepe zuchten slaken in deze laatste weken, aannemingsbedrijven die nog snel een aantal klussen klaar moeten hebben voor de bouwvak, enz. enz.

“Dan ben je ook wel aan vakantie toe...” Mijn eigen vakantie heb ik meestal pas vanaf de tweede helft augustus, na Maria ten Hemelopneming. De weken daarvoor, als vele activiteiten op een lager pitje staan, geven de kans om even wat tot rust te komen en enkele grotere taken of dossiers ter hand te nemen waar je soms in de drukte van de agenda niet aan toekomt. Een voorzichtig vakantiegevoel doet dan al zijn intrede.

In deze periode hebben wij in ons bisdom ook 5 Ugandese seminaristen en 1 diaken te gast. Zij bereiden zich, met een jaarlijks verblijf, in enkele jaren voor op een mogelijk werken in ons bisdom. Telkens als zij hier zijn, proberen we hen meer te leren over taal, cultuur en kerk in Nederland en ons bisdom. Maar niet alleen wij proberen hen iets te leren, zij leren ook ons iets. In de eerste weken moeten wij hen altijd even “aanduwen”: we gaan “op tijd”, want de trein wacht niet”, we vertrekken “op tijd” want mensen wachten op ons. Kunnen jullie over 10 minuten er zijn? En na een kwartier komt de eerste



Pastoor Theo Lamers

rustig aanwandelen... Eén van onze buitenlandse priesters zei het mooi: “jullie willen alles op tijd, maar wij hebben de tijd!”

Misschien moeten we vaker - ook in ons werken - een vakantie-ritme aannemen: niet alleen “op tijd” maar “tijd hebben”. Niet alleen voor je werk of verplichtingen, maar ook voor elkaar. Niet “toe zijn” aan vakantie, maar vakantie hebben: vrij-zijn, leeg-zijn om te horen wat de ander ons te zeggen heeft!

Namens het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u een mooie vakantietijd toe.

Vicaris Theo Lamers,
pastoor

dankgebed voor de zomer

*ik dank God voor de zomer
die 't verstilde leven weer opwekt
Ik dank God voor de liefde
die met zonnebalsem de winter toedekt*

*Ik dank God voor de warme zon
die mild over ons leven schijnt
ik dank God voor haar helder licht
die de donkere wolken wegdrijft*

*Ik dank God voor de landschappen
die nu veranderen van uur tot uur
de merel en lijster zingen er op los
en monnikskappen fleuren in het bos*

*Ik dank God voor de rijke vruchten
de kers, de aardbei, en de peer
ik dank God voor hun zoetheid
want ieder jaar smaken ze best weer*

*Ik dank God voor de gulden oogst
de zonnebloemen die wiegen in de wind
hoogzomer is nu op zijn mooist;
als de goudvink op de zonnebloempitten pikt...*





Vakantie

Het woord 'Vakantie' is afgeleid van het Latijnse woord 'Vacare' dat 'open zijn' of 'nog in te vullen' betekent. Dus het gaat om tijd die nog open ligt en die nog ingevuld kan worden. Het ligt dus voor de hand dat mensen de leukste dingen gaan doen in de tijd dat zij niet naar school, college of werk hoeven. Men kan ervoor kiezen thuis te blijven of er op uit te gaan: te voet, per fiets, te paard, per auto, per trein of per vliegtuig naar een bestemming die men zelf heeft gekozen.

Je hoeft niet te gaan reizen, je kunt ook thuis allerlei leuke dingen gaan doen, bijvoorbeeld wat meer tijd besteden aan een hobby waarvan je houdt of om dingen te gaan doen die nu echt eens een keer moeten gebeuren, zoals de tuin bijwerken of het huis gaan opknappen.

Je kunt ook allerlei mensen bezoeken; mensen die je al lang niet meer hebt gezien en die je leuk vindt om te ontmoeten.

Doe vooral dingen die je leuk vindt om te doen.

Het kan gebeuren dat je in je vakantie niet de dingen kunt doen die je graag zou willen doen, bijvoorbeeld als je een zorgtaak op je hebt genomen voor een bevriend persoon of dat je voor iemand anders thuis moet blijven. Probeer, wanneer je een dergelijke keuze hebt gemaakt, opgewekt te blijven en niet anderen tot last.

Ik hoop dat u allen tot rust kunt komen op de plaats waar u vakantie viert en waar u kunt genieten van de natuur en van de mooie gebouwen die u ziet en ook van hetgeen voor u door anderen wordt gedaan.

Als lid van de parochie Cuijk bent u misschien wel nieuwsgierig naar de geloofsgemeenschap in de plaats waar u vakantie viert, hoe doen ze het daar? Wat spreekt u aan in hoe zij het daar doen.

Ik hoop velen van u na de vakantie te zien en te horen. Ieder met zijn of haar eigen verhalen over de vakantie dichtbij huis of in een verder gelegen land. Tot slot wens ik u allen een mooie vakantietijd toe. Geniet en kom tot rust.

Henk Janssen



Zomerliedje

*Een zomerliedje zomaar componeren,
met vlinders, bloemetjes,
een zingend sijsje,
blij klinkend in het oor,
een luchtig wijsje,
om het seizoen van zonnenschijn
te eren.*

*Een vrolijk liedje om te diverteren,
met lieveheersbeestjes of
een lief meisje,
dolblij genietend
van haar kinderijsje,
een zonnig liedje heel licht
te verteren.*

*Hij die de mooiste liedjes
componeert,
met vogels, vissen,
'n bonte bloemenzee,
Hij die ons
op een zomerzon trakteert,*

*bestralend bergen,
bomengroen, de zee,
met melodieën
die men nooit verleert,
Hij schrijft elk zomerliedje
met ons mee.*

Priscilla Laneuze



We naderen het eind van het pastorale werkjaar... en kunnen terugkijken op een goed half jaar, waarin veel werk verzet is...!

Zoals verder in de Mantel te lezen is, hebben we 3 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen; Roger Westgeest, Mariska Driessen en Paul de Hoog...we mogen ons zeer gelukkig prijzen met hen.!

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening van 2022..we verwachten na de zomer definitieve cijfers te hebben. Met betrekking tot de energiekosten: we hebben deze enigszins kunnen stabiliseren door besparende maatregelen. Vooral gas voor het verwarmen van de kerken blijft een aanzienlijke kostenpost. We zijn op dit moment in onderzoek in welke mate we met zonnenergie toekomstbestendig kunnen worden...ook wordt hierin gekeken of er mogelijkheden zijn om zonnepanelen op de kerkdaken te plaatsen.

In de St. Martinuskerk Cuijk zal na de vakantie de keuken en toiletvoorziening in de sacristie worden aangepast, een zeer wenselijke vernieuwing aangezien ze zeer gedateerd zijn.

Op 17 juni j.l. is de kaarsenkapel in Vianen ingezegend waar vele belangstellenden getuige van waren. Na de verkoop van de H. Antonius van Paduakerk was er vanuit de geloofsgemeenschap een wens om een plaats te hebben om een kaarsje te kunnen opsteken, deze is op het kerkhof naast de kerk gebouwd. De architect heeft in de vormgeving zeker rekening gehouden met details van de oorspronkelijke kerk, opdat de kapel past in het geheel. Van de originele beelden uit de kerk zullen replica's gemaakt worden zodat de kapel voor de geloofsgemeenschap er vertrouwd uitziet.

In Katwijk gaan de activiteiten voor het restauratieproject 'Laat het kroonjuweel weer schitteren' onverminderd verder: het bedrijfsleven wordt benaderd voor een financiële ondersteuning en op dit moment is een projectgroep in voorbereiding voor een diensteneiling die op 15 september 2024 zal plaatsvinden. We zijn verheugd te kunnen melden dat de Gravin van Beylandstichting een toezegging van € 3500 heeft gedaan. Intussen zijn er ook 2 ramen geadopteerd. Daarnaast hopen we in het najaar ook goed nieuws te krijgen van de provincie... dit zou een grote financiële impuls moeten geven aan het project. Op dit moment hebben we bijna € 50.000 op de rekening staan, hetgeen voldoende is om een eerste stap te maken in het restauratieproject, namelijk het verwijderen van de verflaag van de lambrisering. We willen dit vooral in eigen beheer uitvoeren en doen een beroep op vrijwilligers die ons hiermee kunnen helpen. Kijk gerust eens op onze website: www.kroonjuweelkatwijk.nl

Onlangs zijn de contactgroepen uit onze geloofsgemeenschappen samengekomen om aan het bestuur input te geven aan 3 speerpunten voor het komende werkjaar; we willen de nadruk gaan leggen op het familiepastoraat, het uitwerken van een missionair project waarin we voor een langere tijd een project adopteren en ten slotte op het vinden van een goede manier om het synodale proces binnen de parochie te ontwikkelen.

Kortom op vele vlakken is er door heel veel vrijwilligers gewerkt aan het levendig houden van onze parochie, waarvoor onze hartelijke dank.

Tot slot wensen wij u allen een fijne vakantie toe!

Introductie

Mariska Driessen

Ik wil me graag aan u voorstellen als nieuw lid van het parochiebestuur. Ik ben Mariska Driessen, ik ben 56 jaar oud en woon in Vianen. Ik woon daar met mijn partner Theo Schaars, wij hebben twee dochters, nu van 26 en 23 jaar oud. Ik werk in het basisonderwijs, eerst ben ik leerkracht geweest en nu intern begeleider. Ik zorg samen met de directeur en het schoolteam dat we goed onderwijs geven voor alle leerlingen. Mijn hobby's zijn tuinieren, lezen, wandelen en koken.



Toen ik in 1993 in Vianen kwam wonen, ben ik na een paar jaar bij de vormselwerkgroep gegaan. Jaren achtereen heb ik met de pastor en deze werkgroep in Vianen de voorbereiding op het Vormsel georganiseerd. Uiteindelijk heb ik meegewerkt aan de voorbereidingen van een gezamenlijk Vormsel voor de kinderen van 12 jaar in Vianen en Beers. Tot slot heb ik nog een eerste keer meegeholpen om het Vormsel voor de hele parochie voor te bereiden. Daarna ben ik daarmee gestopt. Sinds corona ben ik lector geworden in de Martinuskerk.

Vorig jaar zomer ben ik door Theo Lamers gevraagd om eens na te denken of ik lid van het parochiebestuur wilde worden. In december heb ik ja gezegd en vanaf januari 2023 neem ik deel aan de maandelijkse vergaderingen van het parochiebestuur. Het is nog een beetje wennen wat er allemaal aan onderwerpen ter tafel komt. Inmiddels ben ik met de andere nieuwe leden naar Den Bosch geweest om te horen wat het bisdom kan betekenen voor het werk van een bestuur binnen de parochie. Ik



Het parochiebestuur

wil me graag inzetten voor positieve projecten waardoor parochianen zich thuis voelen. Ik wil graag mensen verbinden en nieuwe initiatieven stimuleren zodat we een bloeiende parochie blijven. Op 19 juni j.l. hebben de leden van de contactgroepen en het parochiebestuur met elkaar kennisgemaakt. Het was erg fijn om de mensen te leren kennen die het reilen en zeilen rondom de kerken in de dorpen levend houden. En in de dorpen de vrijwilligers vragen om eens wat te doen. Naast een pastoresteam zijn er vele vrijwilligers nodig, dat maakt ons samen één parochie.

Introductie

Roger Westgeest

Ik ben Roger Westgeest, 58 jaar jong en geboren en getogen in Cuijk. De wat oudere parochianen zullen mij ook kennen als zoon van Ria (Marietje) van der Heijden.



Na mijn middelbare schooltijd ben ik bedrijfseconomie, belastingkunde, fiscaal recht en accountancy in Tilburg gaan studeren. Na een periode bij één van de grotere Nederlandse accountantskantoren te hebben gewerkt, heb ik samen met mijn vader zijn accountantspraktijk in Cuijk en Gennep voortgezet. In die periode ben ik samen met mijn echtgenote Ilonka en onze zoon Gijs weer naar Cuijk verhuisd, waar onze zoon Rik en dochter Nienke zijn geboren.

Na een langere periode samengewerkt te hebben in een groter regionaal accountantskantoor in Boxmeer, Blue Accountants | Adviseurs, heb ik mijn beroepsmatige werkzaamheden midden vorig jaar wat anders kunnen organiseren en meer tijd voor andere zaken gekregen.

In deze periode kreeg ik de vraag of ik Ger Langen wilde opvolgen als penningmeester in het parochiebestuur. Niet alleen paste dit in mijn agenda maar ook bij mijn persoonlijke interesses. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de parochie de komende jaren voor staat.

Naast mijn functie bij de parochie ben ik ook medeoprichter en bestuurder van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen Maartenshof) en de SchitteRing. Met die stichting richten wij ons op het verwerven van financiële middelen om ontspanningsactiviteiten voor de bewoners te kunnen realiseren.

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur. Met onze twee honden heb ik daar ook alle gelegenheid toe.

Ik heb er erg veel zin in om mij nu ook voor de Heilige Martinusparochie in te gaan zetten.



Introductie

Paul de Hoog

Hallo! Mijn naam is Paul de Hoog. Ik ben in 1968 geboren in Mill. Daar ben ik ook opgegroeid. Na mijn studie en militaire dienstplicht ben ik begonnen bij het Ingenieursbureau van NS. Al snel werd dat verzelfstandigd en nu

heet het bureau Movares. Ik ben adviseur Treinbeveiligingsinstallaties en werk daar per 1 augustus a.s. 30 jaar, met veel plezier! In 1993 ben ik getrouwd en we hebben nu een zoon van 21 en een dochter van 19 jaar.

In 2012 werden er diverse feestelijke activiteiten georganiseerd rond het 100-jarig bestaan van de Martinuskerk in Cuijk. Voor de activiteiten van de jeugd werd ik toen gevraagd deel te nemen in de Werkgroep voor jongeren. Daar heb ik een aantal jaren aan bijgedragen en daarnaast, vanaf 2015, heb ik ook een aantal jaren in de Vormselwerkgroep meegewerkt.

Vorig jaar werd mij gevraagd of ik in het bestuur wilde plaatsnemen. Hoewel ik weinig ervaring met besturen heb, heb ik toch ja gezegd. Het lijkt mij een leuke uitdaging, er komt best wel wat bij kijken. Maar ik doe het graag en hoop een positieve bijdrage te leveren aan onze parochie.



Uit de parochie

Zomerconcerten 2023:

19.00-20.00uur op de vrijdagen:

04 aug. Marcel Siebers (Cuijk, Venlo en Huissen)

11 aug. Peter Bray (Canberra, Australië)

18 aug. Annie Gao (USA)

25 aug. Dr. Dr. Dr. Jürgen Buchner (Würzburg, D)

Luisterplaats: de tuin van het archeologisch centrum via poortje aan Castella bij viaduct.



Rondom de Martinustoren Cuijk

De afgelopen periode stond in het teken van sacramenten: doop, Eerste communie, vormsel en huwelijk. Bij het verschijnen van het parochieblad heeft weer het traditionele kerkpleinconcert met de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino plaatsgevonden.

Nu staat het zomerseizoen weer voor de deur. Een tijd waarin de pastorale activiteiten op een wat lager pitje staan, maar tegelijkertijd staat het niet stil. De kerkwachten hebben hun zomerseizoen juist opgepakt en ontvangen vele gasten tijdens de openstelling van de kerk. We zijn nog wel altijd op zoek naar uitbreiding van deze werkgroep. Heeft u zo nu en dan wat uurtjes over om het mogelijk te maken de kerk open te stellen, dan kunt u gerust met de pastorie contact opnemen. Een rooster wordt altijd in overleg gemaakt en als er meer mensen meedoen, wordt het steeds gemakkelijker om alles ingevuld te krijgen.

Bijzonder is altijd de openstelling tijdens de door-tocht van de vierdaagse. Vele lopers, van over de hele wereld, lopen even binnen voor een moment van rust, een kaarsje, een kopje koffie, thee of glaasje water en zijn vaak onder de indruk.

In deze zomermaanden zijn er ook de carillonconcerten die plaatsvinden op het gemeente-carillon dat in de Zuidtoren hangt.

Tegelijkertijd zijn deze zomer ook de WereldJongerenDagen in Portugal. Patrick, Bianca en Merel zullen namens onze parochie ook deelnemen aan deze bijzondere reis naar Lissabon. Houd u de (sociale) media tussen 25 juli en 9 augustus maar in de gaten als u het mee wilt volgen. Waarschijnlijk zal de slotviering van 6 augustus ook op de landelijke omroep uitgezonden worden.

In deze vakantieperiode maken we ook de plannen voor het komende werkjaar, maar dat is voor een volgende keer...

Een mooie vakantietijd!
Contactgroep rondom de Martinustoren



Rondom de Jozefstoren

Zoals u wellicht weet vinden de vieringen van de geloofsgemeenschap H. Jozef plaats in de multifunctionele accommodatie in de wijk de Valuwe aan het Kees Michielseplein. De mfa is in de zomer een maand

gesloten. Dan zijn er dus ook geen vieringen. De sluitingsperiode is van maandag 17 juli t/m zondag 13 augustus 2023. De eerste zondag van de maand augustus is er dus geen viering in Cuijk-Noord.

In het tweede weekend van de maand september is altijd de nationale ziekendag, de dag waarop we gevraagd worden om extra aandacht te schenken aan zieken en mensen met een beperking. In onze geloofsgemeenschap organiseert de werkgroep van de bezoekgroep dan altijd een viering met een 'aangekleed' kopje koffie erna om elkaar weer eens te ontmoeten. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op zaterdag 9 september a.s. om 14.00 uur in de mfa in de Valuwe. Adres: De Valuwe 1 Cuijk. Iedereen is van harte welkom, Aanmelden (bij de leden van de werkgroep) mag maar hoeft niet.

Op de agenda staat de reiniging en reparatie van de klankgaten van de toren bij de mfa. De gemeente is komen kijken om de stand van zaken op te nemen. Het parochiebestuur heeft hierover overleg met de gemeente.

We wensen een ieder een mooie zomer.

Contactgroep H. Jozef



Rondom de Lambertustoren Beers

Er is geen nieuws uit de geloofsgemeenschap.

Oud-Engelse spreuk

*Neem de tijd om vriendelijk te zijn -
dat is de weg naar geluk*

*Neem de tijd om te dromen -
dat is als meeliften op een ster*

*Neem de tijd om te lief te hebben en
om bemind te worden -
dat is het voorrecht van de goden*

*Neem de tijd om om je heen te kijken -
de dag is te kort om egoïstisch te zijn*

*Neem de tijd om te lachen -
dat is de muziek van de ziel*



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden

14de Zondag door het Jaar

Zaterdag 8 juli

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 9 juli

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagsviering
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. het Moluks koor

15de Zondag door het Jaar

Zaterdag 15 juli

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 16 juli

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. organist
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

16de Zondag door het Jaar

Zaterdag 22 juli

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 23 juli

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken

17de Zondag door het Jaar

Zaterdag 29 juli

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 30 juli

- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagsviering
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. organist

Gedaanteverandering van de Heer

Zaterdag 5 augustus

- + 18.00 uur, 't Akkertje Vianen, eucharistieviering
- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 6 augustus

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering met samenzang

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. cantors
I.v.m. vakantie geen viering in de MFA De Valuwe

19de Zondag door het Jaar

Zaterdag 12 augustus

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 13 augustus

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, eucharistieviering
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Maria ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 19.00 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken. Bij mooi weer bij de grot.

20ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 19 augustus

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 20 augustus

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering met samenzang
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

21ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 26 augustus

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 27 augustus

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken.
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagsviering
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10.00 uur. Op vrijdagen is er voorafgaand aan de eucharistieviering om 9.30 uur een moment van aanbidding. Op de eerste vrijdag van de maand is er een Taizéviering om 19 uur (m.u.v. augustus), dan is er geen aanbidding in de ochtend. De viering in Castella is iedere vrijdag om 19.00 uur, m.u.v. de eerste vrijdag van de maand.



Rindom de Antoniustoren

Feestelijke inzegening Kaarsenkapel op zaterdag 17 juni

Op deze dag hebben wij ook het feest van onze patroonheilige H. Antonius van Padua gevierd, met de voorgangers: pastoor Theo Lamers en pater Callistus Offòr, gemengde zangvereniging Vivace en Gildebroeders van het St. Sebastianusgilde. Met een temperatuur van rond de 28 graden en een volle zaal was dat nog best warm.



Na afloop van de mooie Eucharistieviering gingen we met z'n allen met een kaarsje op weg naar de Kaarsenkapel. Daar stond muziekvereniging Vicinia al klaar om de inzegening muzikaal te begeleiden. De 2 herdenkingsborden die voor de kapel hangen werden onthuld door Joost en Anita, eigenaren van de Antoniuskerk, en door Tien Lange, de oudste inwoner van Vianen en héél lang koster geweest in onze kerk.



Iedereen was uitgenodigd om daarna nog in Café/Zaal de Hei samen te zijn onder het genot van een hapje en drankje. En het was nog lang heel gezellig.

Onze dank gaat uit naar:

Bestuur Martinusparochie voor het realiseren van de kapel, Zangvereniging Vivace, Muziekvereniging Vicinia, Gildebroeders St. Sebastianusgilde, Café zaal de Hei, de Groengroep die keihard gewerkt heeft zodat alles er keurig uitzag en Dhr.F. Werts die veel foto's gemaakt heeft die te zien zijn op de Facebook pagina van de H. Antoniuskapel. En een "dank je wel" aan iedereen die aanwezig was bij deze mooie dag.

Contactgroep Rindom de Toren.
Nel van Echteld
Truus Hofmans.



Rindom de toren H. Agatha

Er is geen nieuws uit de geloofsgemeenschap.



Rindom de Martinustoren Katwijk

Herinneringen.

Toen onze kinderen klein waren wandelden we regelmatig naar de grot om een kaarsje op te steken voor b.v. Opa en Oma of als er iets bijzonders was in vreugde en verdriet. Als Opa en Oma kwamen werd in geuren en kleuren verteld dat ze een kaarsje hadden opgestoken. Opa en Oma gingen mee kijken naar de grot en nu werd voor de kinderen een kaarsje neergezet. Prachtig die gezichtjes gebiologeerd kijkend naar hun kaarsje. De kinderen werden groter, regelmatig kwam de vraag: "Pap en Mam, willen jullie een kaarsje opsteken voor b.v. 'n goede reis, geluk, zwangerschap enz. en ja.. wij komen zelf bedanken", want dat was ons motto: als je vraagt kun je ook bedanken. Nu zijn er inmiddels kleinkinderen en zeker rond de examens komt de vraag: "Opa en Oma willen jullie en ja wij komen ook bedanken want dat hebben wij van onze ouders geleerd". Wij zien veel grootouders en ouders met hun kleinkinderen naar de grot gaan en dezelfde flonkering in de oogjes als ze een kaarsje opsteken en een muntje in het offerblok gaan doen. Dan denken we: over enkele jaren doen jullie misschien hetzelfde met jullie kinderen. Want goed voorbeeld doet volgen. En blijde gezichtjes zijn een grote vreugde. In de zomermaanden is het druk in onze Mariagrot en tuin. En vele verhalen komen je ter oren. Mooie en droevige herinneringen. Maar het zijn altijd dierbare momenten voor zowel de verteller als de luisteraar.

Een handvol kaarsen stuur ik je
Voor alle donkere uren,
Als angst je leven binnensluipt,
Dat die niet te lang gaat duren.

En als de honger aan je knaagt
Naar liefde, goedheid en vrede,
Wil ik er altijd voor je zijn
Met kaarsen en gebeden.

Ik steek een kaarsje voor je aan
Op dagen kil en koud,
Opdat je toch maar heel goed weet
Hoeveel ik van je houd.

Ook als de eenzaamheid je treft,
Met dagen zonder kleur,
Wil ik je helpen licht te zien
Te midden van de sleur.

Een handvol kaarsen stuur ik je
Een wens, maar ook als teken
Dat, als het licht onder ons komt
Wij voor elkaar een kaars ontsteken.



Zondag 17 juni heeft ons koor in onze buur-geloofsgemeenschap Linden gezongen. Ton Keijzers begeleidde ons op het orgel in het mooie Lindens kerkje. Het koor eindigde met het lied: "een vriend" van Toon Hermans. Een mooie lied met een toepasselijke tekst. Je hebt elkaar nodig stil en oprecht.

Zondag 25 juni werd na de bijzondere zondagsviering aan de familie van Adrianus Ohoilulin, Molukse KNIL-militair, postuum een oorkonde door burgemeester Mw. Moorman uitgereikt en zijn graf, hier op het kerkhof te Katwijk, werd een Nederlands-Indische oorlogsgraf. Tevens werd aan de poort van de kerk een plaquette onthuld. Voor in de kerk stond de hutkoffer met vlag, foto van A. Ohoilulin en de Molukse arend. In 1951 kwamen vele KNIL-Militairen met hun familie en 'n kleine hutkoffer gevuld met hun bezittingen naar Nederland met het idee dat dit tijdelijk was. De geschiedenis heeft ons anders geleerd. Deze postume erkenning is voor de families van KNIL-Militairen van onschatbare waarde.



Agenda: 15 augustus Maria ten Hemelopneming bij de grot in Katwijk: 19.00 uur: Mariaviering (mits goed weer)

Fijne en goede vakantie. Goede reis en veilig thuis en... neem mooie herinneringen mee.

Ria van Kempen



Rondom de Lambertustoren Linden

10 jaar Geloofsgemeenschap Linden

Op zondag 25 juni 2023 stonden we stil bij het 10-jarig bestaan van onze Lambertus Geloofsgemeenschap in Linden. We deden dat met een Zondagviering in onze kerk en na afloop daarvan in de Burcht met een extra feestelijk kopje koffie.

Veel vaste kerkgangers waren aanwezig; door ziekte en vakantie beleefden anderen dat moment elders.



We zijn er nog - tien jaar later

Op zondag 30 juni 2013 nam onze laatste pastoor afscheid. Augustijn Piet Vermeeren deed dat tijdens een historische en indrukwekkende Eucharistieviering. Op die dag kwam er een einde aan 15 generaties van kerkelijke zelfstandigheid in Linden. De

Lindense parochie werd een zelfstandige Geloofsgemeenschap en werd toegevoegd aan de Martinusparochie in Cuijk.

In het begin liepen we wat verwaasd rond en keken we elkaar vol zorg en twijfel aan. Wat nu? Wie doet er wat? En hoe doen we het dan? We hadden het tegen elkaar over: 'het kaarsje brandend houden' en we koesterden dat kleine lichtje in een toch moeilijke tijd.

We kregen tegenslagen te verwerken: er kwam een verbod met dreiging tot sluiting van de kerk als we zelf de communie uit bleven reiken. Ook de beslissing van het parochiebestuur om onze oude historische Lambertuskerk in Linden te sluiten en aan de erediensdienst te onttrekken, overviel ons. Dat besluit staat overigens nog steeds in het parochiële beleidsplan. We verloren in die eerste tijd enkele gewaardeerde vrijwilligsters en vrijwilligers en kerkgangers.

We hielden ons vast aan de woorden die in 2013 tijdens de afscheidsviering van de eigen parochie klonken: 'De Lindense parochie heeft ook moeilijke tijden telkens overleefd' of zoals één van onze sympathisanten later zei: 'Linden komt altijd weer boven drijven'!

Nieuwe hoop

In januari 2015 herdachten we ons 450-jarig bestaan. Enkelen van ons trokken zich een dag terug in het klooster van de paters Dominicanen in Huissen met priester/componist Henk Jongerius als inspirator



We hielden een enquête onder onze dorpsgenoten en de bezoekers van de kerk. De resultaten daarvan bespraken we in het symposium op vrijdag 16 januari 2015 en op zondag 18 januari 2015 vierden we de zondagliturgie van dankzegging.

Tijdens die dagen ontdekten we eigenlijk wat we al wisten: Piet Vermeeren heeft ons niet verweesd achtergelaten.

We kregen weer wat kleur op het gezicht toen we ons herkenden in het verhaal van de Emmaüsgangers en we noemden onze kerk een 'herberg', waarin iedereen welkom is. Vanuit onze eigen kring stonden geschoolde vrouwen en mannen op om in de zondagvieringen voor te gaan in bezinning en gebed. We braken samen het brood dat gebakken wordt door de zusters uit het franciscanessenklooster in Megen.

Met het parochiebestuur hebben we met ingang van 2016 een convenant kunnen sluiten over het openhouden van de Lindense kerk voor het verzorgen van diensten.

Wat is het dan bijzonder dat we nu tijdens de viering van 10 jaar Geloofsgemeenschap, liturgie kunnen vieren met de nieuwe icoon 'geschreven' door Liesbeth Smulders van de Emmaüsgangers. Jezus op weg met Kleopas en een onbekende; (Lucas 24, 13 - 35). Waarom zou dat geen vrouw kunnen zijn?



Wij zijn ook met de verrezen Christus op weg gegaan en weten dat 'Hij - zelf' met ons meewandelt en ons af en toe een duwtje in de rug geeft.

We zijn er voor elkaar

We geven het pastoraat inhoud in onze geloofsgemeenschap. We zijn er voor elkaar, op blijde dagen en we laten elkaar niet vallen op momenten van verdriet en ziekte. We verzorgen de zondagvieringen, weliswaar wat minder in frequentie, maar toch geregeld én we treffen elkaar daarna bij de koffie - oh, zo belangrijk!

We bieden onze diensten aan, wanneer de familie van een geliefde overledene onze gemeenschap vraagt het

afscheid in ons oude kerkje te verzorgen. Samen staan we dan aan het graf van één van ons en nemen we afscheid.

Al 27 jaar geven we ons contactblad 'Rond de Lindense Toren' uit en het aantal lezers ook van buiten Linden groeit nog steeds. Het blijkt een belangrijk contactblad met inhoud, dat stof biedt tot nadenken en tot bezinning.

Aan onze zondagvieringen besteedt iedere voorganger zelf veel zorg en tijd en het wordt helemaal mooi wanneer op de feestdagen ons Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent, met aan het orgel Ton Keijzers de zang verzorgt.

Op 17 september van ieder jaar dragen we vanuit onze geloofsgemeenschap een steentje bij aan de herdenking van de omgekomen militairen in 1944 bij het neerstorten van een Amerikaans vliegtuig. Op die dag en de dagen daarna speelde onze parochie een belangrijke rol.

Dankzij Yvonne en Jan Broeders kijken we over de horizon van ons eigen plekje en proberen troost en hulp te bieden overal in de wereld. We geven gul aan eigen advents- en / vastenacties dankzij het netwerk van Yvonne en Jan en weten dan dat het goed komt.

Dit is een kleine greep uit de vele werkzaamheden die we samen verrichten en we zijn daarin zeker niet volledig.

Hoe lang nog?

Meer dan eens klinkt het: hoelang houden we dit nog vol? De vraagsteller weet evenmin raad met die opmerking, als degene die die vraag zou moeten of kunnen beantwoorden.

Inderdaad. Ook bij ons neemt het aantal voorgangers af. We zien geen of nauwelijks jongeren die zich aansluiten in onze kerk en er ontvallen ons steeds meer goede lieve mensen, pastor Piet Vermeeren als belangrijkste.

Ondanks de bijna wanhopige oproep van onze Paus Franciscus tot een Synode, biedt de katholieke kerk ook in ons bisdom en in ons land nauwelijks aanknopingspunten voor de toekomst van spiritualiteit en religiositeit, zeker niet voor de jongeren van onze tijd.

De tegenwoordig veel gelezen Tsjechische priester theoloog/filosoof Tomas Halik houdt zich in zijn boeken ook met die kwestie bezig. Hij roept op tot 'Geduld met God'. Centraal daarin staat de evangelietekst uit Lucas 19: het verhaal van Zacheüs die zich verstopt achter bladeren in de boom. Jezus roept hem, want hij heeft Zacheüs nodig. Het zou als een



metafoor moeten zijn voor ieder van ons!

In datzelfde boek van Halik staat een bijzondere gedachte van de Egyptische denker Adel Bestavros:

Geduld met anderen is Liefde
Geduld met jezelf is Hoop
Geduld met God is Geloof

Misschien moeten we wel wat meer Bidden om Geduld!

De jubilerende Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden

(De bovenstaande tekst is de enigszins bewerkte tekst van de overweging in de zondagviering van 25 juni jl. waarin Herman van Rhee voorganger was).

In zomerse zonneshijn

*In zomerse zonneshijn
onder windstille bomen
zalig liggen dromen
kind van de schepping te zijn*

*komen tot het bewustzijn
Zijn Paradijs zal komen
in zomerse zonneshijn
onder windstille bomen*

*geen hart- of zielenpijn
maar een warm thuiskomen
waar genade zal stromen
uit Zijn liefdesfontein...*

In zomerse zonneshijn

Greta Casier

Gerarduskalender 2024 uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



op de voorkant:
elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezingingsteksten
puzzels
informatie

€ 9,75

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. Do. en Vr.
van 9.30 tot 12.00 uur





Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens	06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes	06 - 30419215

Rondom de Jozefstoren - Cuijk

Anita van den Berg	06 - 11340342
Annemarie Emmen	06 - 18386375
Peter Hendriks	06 - 22872890
Denise Hendriks	

Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren	0485 - 314333
Tiny Josemanders	0485 - 317936
Wilma van Daal	0485 - 313871
Mickey Nuijs	0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren - Vianen

Truus Hofmans	0485 - 316228
Nel van Echtelt	0485 - 313694

Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans	0485 - 315892
Gerard Smits	0485 - 316066

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen	0485 - 317612
------------------------	---------------

Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek	0485 - 322819
Mien Heijnen	0485 - 316272
Herman van Rhee	0485 - 315904
Ton Keijzers	0485 - 384067



Parochiestatistiek

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



Uitvaart

Annie Minten - Strik
Huub Koot
Tiny van Kuppeveld-van Amstel

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Truus de Bruin - van Daal

*Vanuit onze kerken
hebben wij afscheid
genomen van:*



Doop

*In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
gedoopt:*

Jaylin Zanen
Kai Jansen
Dani Jansen



Huwelijk

*In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
getrouwd:*

Isabel Marrero en Victor Unnone III



Op weg naar een Kerk waar iedereen zich welkom voelt



Synodevaders en -moeders aan de slag

Over heel de wereld hebben katholieke gelovigen en ambtsdragers twee jaar nagedacht en gepraat over de toekomst van hun kerk. Het was de eerste fase van het wereldwijde synodale proces dat Paus Franciscus startte. Met de publicatie (20 juni) van het

werkboek *Instrumentum Laboris* met zo'n 60 pagina's volbeschreven A4-tjes gaat het synodale proces nu zijn tweede fase in met het oog op de synodevergadering in oktober.

Het werkboek vat de ervaringen van de consultatie in het veld, van parochiezaaltjes tot vergadercentra in de hele wereld, bondig samen. Het belangrijkste deel echter wordt gevormd door de opstelling van drie prioriteiten met telkens vijf bijbehorende vragen. Deze vormen als het ware de agenda voor de synode die aanstaande oktober in Rome plaatsvindt. Voor het eerst doen daaraan ook 70 niet-bisschoppen mee, waaronder vrouwen.

Inclusieve kerk

Een uitputtend verslag van de wereldwijde katholieke volksraadpleging is niet te vinden in het document. Maar toch worden belangrijke kwesties en pijnpunten genoemd. Zoals bijvoorbeeld dat er nog veel te wensen overblijft als het gaat om inclusiviteit binnen de Kerk. Dat betekent bijvoorbeeld een soepeler omgang met de culturele veelkleurigheid van zoveel landen, volken en etnische groepen. Maar de heetste hangijzers worden gevormd door emancipatie-issues. Zo worden vrouwen in de kerk nog steeds uitgesloten van sacramentsbediening en management. Voorts mogen gescheidenen geen deel hebben aan de sacramenten.

En in hoeverre is de uitsluiting van mensen met een niet-heteroseksuele praxis of een polyamoreuze levenswandel nog houdbaar? En de oeroude twistappel ontbreekt natuurlijk niet, daar is-ie weer: opheffing van het celibaatsgebod.

Priesterschap van alle gelovigen

Naast deze menselijke, misschien al te menselijke kwesties stelt het document drie prioriteiten centraal, waarmee de synodevaders en -moeders aan de hand van vijf vragen straks aan de slag kunnen. Bij de prioriteit 'gemeenschap met uitstraling' draaien de vragen om wereldwijde gerechtigheid en naastenliefde, bevordering van de rijkdom aan culturen en de relatie en dialoog met andere kerken uit de christenfamilie. Bij de prioriteit 'medeverantwoordelijkheid in de zending' waartoe het evangelie oproept komt de rol van de vrouw weer om de hoek kijken, de vraagtekens rond het ambt van zowel priester als bisschop en het 'priesterschap van alle gelovigen', zoals geformuleerd door Vaticanum II.

Knarsende vragen

De vragen bij de derde prioriteit, 'participatie, verantwoordelijkheid en gezag' zijn misschien het spannendst. Want hier zie je dat de eeuwenoude centralistische gezagsstructuur van de kerk van Rome niet een onwrikbare vanzelfsprekendheid is. Als de synodevaders en -moeders serieus omgaan met de vragen hierbij betekent dat het kan gaan knarsen. Immers participatie en het delen van verantwoordelijkheid houden in dat het traditionele gezag een en ander moet afstaan van zijn zeggenschap. Vragen die veel zullen vergen van het synodaal luisteren naar elkaar.

Zelf aan de slag met de synode!

Veel energie in de kerk gaat op aan de overlevingsstrijd. Dan blijft er weinig fut over om over de kerkmuur heen te kijken. Dit terwijl *Instrumentum Laboris* grote waarde toekent aan de lokale kerk als plek met een missionaire uitstraling naar de samenleving. Terugtrekken in een isolement is niet de weg, zegt het document. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe gaan jullie - ieder op zijn en haar eigen plek synodaal met elkaar op weg? Organiseer je eigen 'mini-synode'! De wereldkerk begint lokaal.

In *Instrumentum Laboris* vind je meer gespreksthemata's. De Nederlandse vertaling publiceren we begin augustus op deze website. Kun je zolang niet wachten, ga dan naar de website van het Vaticaan. Daar staat het werkboek, ook in het Engels en Duits.

Bron: www.luisterendopweg.nl



Luisterend op weg



De parochie uit

Sint Walrick

Uit: De Roerom

In de schaduw van de ruïne van een kerk bloeide een apart geloof op. Een van de liefste plekjes van Overasselt is Sint Walrick: een ruïne waaraan een legendarisch verhaal is verbonden. De mannen van het naburige Heumen - de Homannen dus - leefden nog in de duisternis van het heidendom toen op deze plek het christelijk geloof reeds werd beleden door ridder Walrick en zijn beeldschone dochter. Het kasteel dat zij bewoonden werd op een kwade dag bestormd door de woeste Homannen. Ridder Walrick en zijn dochter stierven een wrede dood. Het kasteel dat zij bewoonden ging in vlammen op. Al gauw ging er van deze plek een zekere wijding uit. Monniken hebben er zich gevestigd. Later werden ook die weer verdreven. Nu rest alleen nog maar de ruïne van de slotkapel. En... de lapjesboom! Het is een boom die heil en genezing schijnt te brengen aan mensen die hevige koorst lijden. Een stukje van hun lijflinnen, geknoopt aan een tak van de lapjesboom, doet wonderen: de koorst verdwijnt. Tenminste zo wordt gezegd en geloofd en veelvuldig uitgeprobeerd. In de schaduw van een kerk-ruïne wordt heil verwacht, wellicht ook door mensen die weinig verwachtingen hebben van de vele kerken die hun oorspronkelijke functie hebben behouden. Worden hier mensen voor het lapje gehouden? Och, baat het niet, het schaadt in ieder geval ook niet.

Maarten Lemmers ofm



Familiepastoraat

Communicanten, van harte proficiat!

Een zonovergoten feestelijke dag was het op zondag 14 mei voor Lev, Ashwin, Jayda, Aiden, Nienke, Arianna, Lieve, Djelena, Brett, Maite, Jeziah, Dejah en Laetizia.



Zij vierden het feest van de Eerste Heilige Communie, van harte proficiat!



Verbonden met de WJD

Het is bijna zover: de WereldJongerenDagen. 67 jongeren stappen in Den Bosch de bus in om 16 dagen met

Over de liturgie:

15 Augustus - Maria Tenhemelopneming

Het hoogfeest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (de ontslapping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

Nederland heeft op 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag. Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september).

Al sinds lange tijd vieren we in onze regio dit feest in Katwijk bij de Lourdesgrot en komen er mensen uit de verre omgeving hier naar toe om dit feest te vieren. Het hoogfeest vieren we op 15 augustus om 19.00 met mooi weer bij de grot.

elkaar op weg te gaan. Via Taize, Barcelona en Toledo reist de groep naar Lissabon. Daar komen ongeveer 1000 jongeren vanuit Nederland samen voor een gezamenlijk programma.

Vanuit onze parochie gaat, zoals u eerder heeft kunnen lezen, Merel mee op reis, mede dankzij uw steun d.m.v. de aankoop van WJD kaarsen. U bent van harte uitgenodigd deze te laten branden tijdens de reis (25 juli tot en met 9 augustus) en te bidden voor een goede reis en behouden thuiskomst.

Met Merel gaan ook Bianca en Patrick op reis, zij mogen samen de reis begeleiden als deel van het WJD-kern-team van Jong Bisdom Den Bosch.

De reis is te volgen via de website van het Bisdom, daar zullen verhalen, foto's en video's van de reis gedeeld worden.



De Mantel in beeld

